

Onze visie

OP

onderwijs

OP WEG MET JEZUS

Een ♥ voor elk kind.

Respect voor elkaar: wij pesten niet.

Sorry zeggen en vergeven.

Eerlijk duurt het langst.

Samen spelen, samen werken.

Samen vieren.

SAMEN LEREN

Zin in leren, zin in leven.

Hart, handen en hoofd.

De wereld verkennen.

Wij dagen je uit.

THUIS OP SCHOOL

Je bent welkom.

Komaan, je kan het!

Fouten maken mag.

ZORGEN VOOR ELKAAR

Je hoort erbij zoals je bent.

Ieder zijn talent.

We helpen elkaar.

Samen zijn we sterk.

IK + JIJ = WIJ

Eén team.

Samen met anderen.

Jouw inbreng is belangrijk.